

Så nærmer ferien sig

Der er nogle ritualer, der markerer, at nu er det ved at være sommer. Et af ritualerne er indskolingens skovdage, hvor elever fra 0. – 3. klasse i tre dage rykker undervisningen til Femsølyng og det tilhørende område. De fleste børn bliver afleveret af forældrene i skolen, mens 3. klasserne selv cykler derud, selvfølgelig sammen med lærerne. I år var vejrguderne med os, det er ellers ikke nogen selvfølge.

Nogle andre guder var med 6. klasserne, da de fornyelig var til cyklistprøve. Det er nogle år siden, vi sidst har deltaget, og fra skolens side var flere af lærerne på en helt ny opgave. Men i konkurrence med de andre 6. klasser i kommunen blev vores tre klasser nummer 2, 3 og 4. Det var flot, og der blev givet kage fra politiet.

Også vore 9. klasser har været til prøve og klaret sig godt med et gennemsnit på 8,3 i de bundne fag. Det er godt nok en lille nedgang i forhold til de 8,5 vi fik sidste år, men dog stadig flot. Til sammenligning var landsgennemsnittet for de bundne prøver sidste skoleår 7,1.

Farvel til lærere

I disse dage siger vi farvel til nogle af vore erfarne lærere, der efter et langt lærerliv nu vælger at prioritere nogle andre sider af tilværelsen. Det drejer sig om Hanne Havmøller, Else Marie Tinning og Pia Dahlberg. Hanne har mest slået sine folder i udskolingen med matematik og geografi, Else Marie er en kendt skikkelse på skolebiblioteket udover at være mediekonsulent for hele skolevæsenet, og Pia har fortrinsvis undervist i dansk og hjemkundskab på mellemtrinnet, udover at hun har været en vigtig del af vores AKT-team. AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel, og Pia har hjulpet mange børn og familier igennem sine 20 år på skolen. Vi siger jer alle tre tak for de mange års indsats og håber, at I nu rigtig får tid til at dyrke nogle af de interesser, der har været sat på standby pga. arbejde. Held og lykke fremover.

Om forandringer og robusthed

Tirsdag aften sagde vi farvel til afgangsklasserne 9x og 9y. Disse to dejlige harmoniske klasser havde gået grueligt meget igennem i form af sygdom og udskiftninger i lærergruppen samt udmeldelse af så mange kammerater, at vi sidste år måtte samle de tre 8. klasser til to.

Det gav anledning til i dimissionstalen at nævne vigtigheden af at kunne håndtere forandringer, også selvom forandringerne opleves som modgang. Modgang og forandringer er jo helt sikre vilkår for os alle, og vi vil gøre vore børn og unge en stor tjeneste, hvis vi allerede i skolen lærer dem at se efter muligheder i forandringerne i stedet for at stirre sig blind på begrænsningerne. Der findes vist et begreb, der hedder *forandrings-robust*, og det dækker nok meget godt, hvad jeg mener.

Dagen efter vores farvelaften nævnte jeg de samme ting for forældrene til de kommende børnehaveklasse. Uanset hvor godt vi gør det som skole, så vil vores nye elever også i deres skoletid blive udsat for forandringer, nogle planlagte, andre spontane. Det vil være fint, hvis skole og hjem i disse situationer kan være enige om at fokusere på mulighederne og ikke begrænsningerne. Det vil i sidste ende være en stor hjælp for børnene.

Tak for i år og god ferie!



I kantinen stemte eleverne for, at vi skal holde ferie nu. Så god ferie - Flemming

”Alle skal have
muligheden for
at lykkes...”